

## HOPP OM PARADISET - Julbrevet 2018

\*\*\*\*\*



### Väder och andra värden

Vi talar rätt mycket om vädret! Om snön som vräkte ner hela förra vintern och nu har gett oss en fantastisk julkortsidyll i advent. Om sommaren som gav oss sol och värme i överflöd men också möjlighet att njuta av allt det vackra. Vädret påverkar oss helt klart. Ger olika förutsättningar och utmaningar. Vi fick uppleva Norges dramatiska kust, Trollstigen och annat i strålande klart väder och på hemväg uppleva det dramatiska hur våra skogar brinner.

Då inser vi att klimatet inte bara är snackis och känslor utan en fråga att ta på allvar och göra det bästa för. Tillvaron behöver utveckla andra värdeskalor – som att bry sig om vår miljö och våra relationer.

Att skriva julbrev är ju att besinna vilken rikedom det finns i att odla vänskap och goda kontakter. Att ta vara på den tid vi haft och har tillsammans. Att träffa släkten och sina gamla vänner från lunda- resp. uppsalattiden och märka hur nära vi står varandra trots att det flutit mycket vatten under broarna sedan dess. Det finns så mycket att uppskatta, ta vara på och reflektera kring. Att minnas med tacksamhet och via de perspektiv som livet förunnat oss.

TUSEN TACK brukar Ingegerd säga, när hon vill betona hur värdefull någon är för henne. Det låter kanske som om det hakat upp sig, om man tar det bokstavligen, men det är menat som en djup erkänsla för vad andra betyder för oss. Det är en påminnelse om en kolossal rikedom att bläddra i våra adressregister och räkna in dig och de dina som våra tillgångar.

### ...men krämporna då?

Jovisst märks dom! Att vi minns sämre, hör illa och har ont lite här och där. Det får vi leva med såvitt vi vill leva och hämta hjälp av fysioterapeuter och hälsocentraler, om man nu kommer genom alla krångliga kösystem förstås. Det hindrar oss inte från att ta på oss uppdrag som barnvakt och begravningspräst, att ordna arkiv, leda julotta i Aspås och hämta från fritids...



Vi två längst till vänster fyllde tillsammans 150 år när bilden togs – under en magisk sommarkryssning till Verkön med Storsjöns stolthet THOMÉE. Ungefär lika många år kunde gruppen till höger räkna ihop tack vare att du Maria tagit plats vid Per-Olofs sida.

\*\*\*\*\*

## Lillasyster SELMA har blivit stor

Nu är allt på riktigt för Selma. Hon går i första klass. Läser och har godismatte. Och tränar gymnastik som sin storasyster. Hon blir dessutom riktigt irriterad, när det inte blir så som hon tänkt sig. Kanske inte alltid så mysigt - men målmedvetet.

Ja, visst är det spännande att få följa barnbarnens utveckling. Se deras framsteg och fantasier om framtiden och också ibland känna oro för den värld de ska leva i.



\*\*\*\*\*



I år var det **ALICE** som packade upp alla figurerna i julkrubban här hemma. Det gjorde hon med finesse och inlevelse! Det hela är ju en berättelse om hopp trots allt. Om solidaritet och godhet.

I år upplevde vi första advent genom Juloratoriet i Uppsala domkyrka. O, så mäktigt och vitalt! Så att vi helhjärtat instämmer i Britt G Hallqvists svenska text:

**Upp nu herdar! Inte rasta!  
Till ett under får ni hasta.  
Spring och möt en härlig fröjd.  
Se, Guds son från himlens höjd.  
Tacka Gud som i sin vishet  
Ger oss hopp om paradiset!**

*Varma önsknningar om frid & glädje under och efter juldagarna 2018*

*Ingegerd & Thorsten - som gärna ser dig som gäst & vän*

Besöksadress: Ingegerd & Thorsten Stjärnered på Smultronvägen 12, 831 62 ÖSTERSUND.  
Telefon i Gräftån: 0643-523 46. Mobiler: 070-540 21 89 Ingegerd; 070-359 40 70 Thorsten.  
E-post: [thorsten@stjarnered.se](mailto:thorsten@stjarnered.se) (Thorsten), [ingegerd@stjarnered.se](mailto:ingegerd@stjarnered.se) (Ingegerd).  
Hemsida: [www.stjarnered.se](http://www.stjarnered.se) Blogg: [blogg.stjarnered.se](http://blogg.stjarnered.se).